

Colofon

De Koerier is een periodiek, uitgebracht door de studievereniging voor Technische Natuurkunde “Johannes Diderik van der Waals”, in samenwerking met de Studenten Onderwijs Organisatie (STOOR). Beide zijn gevestigd aan de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven.

De Koerier verschijnt zes maal per jaar en is te vinden in de Van-der-Waalskamer.

De Koeriercommissie bestaat uit: Thomas Lemmens (voorzitter), Alex Zwanenburg, Reinier van Mourik, Don van der Drift, Suze Verbruggen, René van Bussel, René Joosten en Martin van Mourik.

Kopij vóór de deadline per e-mail naar koerier@vdwaals.nl.

Intro-editie, jaargang 49, augustus 2008

Inhoud

2. Redactioneel
3. Op niveau
4. Mogen wij even STOORen
6. Het studieadvies in de propedeuse
8. Intro 2008
9. Programma Intro 2008
10. Intro 2007
12. SVTN “J.D. van der Waals”
14. EDDY
17. Superstring
18. Curieus
20. P-kamp 2008
21. P-kamp 2007
23. Puzzel
24. Activiteitenagenda

Redactioneel

Door Door Suze Verbruggen



Voor je ligt de Introkoerier, een speciale editie van de Koerier, die speciaal voor jullie, de zogenaamde 'nuldejaars', in elkaar wordt gezet.

De Koerier is het verenigingsblad van SVTN "Johannes Diderik van der Waals", vernoemd naar de bekende Nobelprijswinnaar. De Koerier komt zes keer per jaar uit en staat vol met activiteitenverslagen, maar ook met wetenschappelijke en minder wetenschappelijke stukjes rond het thema. Als je tijdens de Introweek een keer in de Van-der-Waalskamer bent, pik er dan eentje mee.

Maar waarschijnlijk heb je nu andere dingen aan je hoofd. Je leert nieuwe mensen kennen, begint een nieuwe studie en gaat misschien wel op kamers. Je zet een grote stap op weg naar volwassenheid. En dan komt er nog zo'n Intro bovenop, waar je in recordtempo wegwijs zal worden gemaakt binnen en buiten je faculteit. Wij zullen je, als Van der Waals, proberen te begeleiden in dit proces. Je zult er vanzelf achterkomen dat het bij Technische Natuurkunde best gezellig kan zijn, en dat je snel veel mensen binnen de studie zal leren kennen.

Ik hoop dan ook dat je een geweldige week zal hebben, waar je veel nieuwe contacten zal leggen, zodat je met een goed gevoel en een fris hoofd je eerste stappen kan zetten in de studie Technische Natuurkunde.



Veel plezier!

Introkoerier, jaargang 49

Op niveau

Voorzitterspraak
Door Jan Cortenbach

Voor je ligt je toekomst. Je hebt gekozen voor een studie Technische Natuurkunde en de grote vraag is, hoe gaat het er uit zien? Op de open dagen heb je een glimp gezien van de studie, maar het blijft spannend hoe het echt is. In de komende jaren geef je definitief richting aan je toekomst. Dit gebeurt echter niet alleen door je studie! Er leeft veel meer op de campus dan alleen de verschillende faculteiten. Als je verder kijkt dan je neus lang is, zie je kansen om jezelf de mooiste en leerzaamste tijd van je leven te bezorgen!



Voor je ligt de intro. In vijf dagen worden je komende jaren aan je voorgesteld: uiteraard je studie, maar ook alles er om heen en niet te vergeten, je nieuwe studiegenoten. Je maakt in sneltreinvaart met alles en iedereen kennis, waarna je het meeste gelijk weer vergeet. Maar één ding wordt ook hier duidelijk: met de komende jaren kun je alle kanten op. Iedere kant meent uiteraard de gaafste te zijn, maar de beslissing is aan jou!

Voor je ligt de introKoerier. De Koerier is het verenigingsblad van de studievereniging van natuurkunde: SVTN "J.D van der Waals". Zes keer per jaar komt het uit, maar voor de intro maken we een extra uitgave, speciaal voor de nieuwe studenten.

Als voorzitter van Van der Waals heet ik je van harte welkom in Eindhoven en op de faculteit Technische Natuurkunde. Wie weet zien we elkaar binnenkort wel bij Van der Waals op de Borrel. Heel veel leesplezier, een gave intro en een supertijd als student toegewenst!

Mogen wij even STOOReN

Door Marloes van der Heijden

Als je dit stukje leest, is de kans groot dat je aankomend collegejaar aan de studie Technische Natuurkunde zult gaan beginnen. Tijdens de introductieweek zullen jullie worden bestookt met een berg aan informatie, die al dan niet interessant blijkt te zijn. Punt blijft wel dat er voor jullie, aan het begin van aankomend academisch jaar, heel veel zal veranderen. De meeste ouderejaarsstudenten kennen STOOR wel, maar het is voor jullie ook heel belangrijk om te weten wat STOOR is en wat STOOR voor je kan betekenen. Buiten het uiterst belangrijke feit dat STOOR ieder jaar oude tentamens inzamelt, bundelt en op internet en in een papieren versie aanbiedt, houdt ze zich met nog een heel aantal andere zaken bezig.

De Studenten Onderwijs Organisatie, STOOR, behartigt de belangen van de studenten van de faculteit Technische Natuurkunde van de TU/e. We houden ons bezig met het onderwijs op de faculteit en vormen een koppeling tussen studenten en docenten. STOOR is er dus om een brug te slaan tussen faculteit en studenten; wij proberen dit door middel van een aantal activiteiten te bereiken.

Medewerkers van STOOR leiden zo bijvoorbeeld de P-raad en de PP-raad. Dit zijn overlegorganen waarin het verloop van de colleges en de tentamens met de betreffende docenten besproken wordt. In de P-raad nemen de docenten van de eerstejaarsvakken en eerstejaarsstudenten zitting. De PP-raad heeft dezelfde structuur, maar betreft dan de docenten en studenten die te maken hebben met tweede- en derdejaarsvakken.



STOOR begeleidt ook de P-mentoren, bij jullie na de introductieweek beter bekend als papa's of mama's. Jullie intropapa's en -mama's hebben niet alleen de taak om jullie tijdens de intro te begeleiden, maar zullen ook daarna regelmatig met jullie kijken naar de voortgang van jullie eerste jaar en eventuele problemen die zich daarbij voordoen samen met jullie proberen op te lossen.

STOOR verzorgt samen met de faculteit ook de nieuwsbrief Stud-N-t Info, waarin de studenten op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs

op de faculteit. Ook draagt STOOR zorg voor de organisatie van informatiemiddagen over de interne en externe stage, die je later in je studie gaat lopen. Deze voorlichtingen zullen allemaal eenmaal per jaar plaatsvinden. Ruimschoots van tevoren zullen jullie op de hoogte worden gesteld van plaats en tijd van deze bijeenkomsten.

Gedurende het collegejaar zullen er periodiek Koeriers verschijnen. In elke Koerier zal een medewerker van STOOR een stukje schrijven waarin hij vermeldt wat de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs zijn en waar STOOR de afgelopen tijd mee bezig is geweest.

Verder vervullen wij de zogenaamde loketfunctie. Het zal best wel eens voorkomen dat je een probleem hebt, maar dat je niet weet waar je naartoe moet om dit op te lossen. Kom dan naar ons toe en wij helpen je verder door je probleem op te lossen of je door te sturen naar degene die dit kan doen. We horen het ook graag als je een klacht ergens over hebt.

Ik hoop dat ik jullie in dit korte stukje een beetje duidelijk heb kunnen maken wat STOOR is en wat STOOR doet. Rest mij niets anders dan jullie een spetterende studententijd te wensen waar zowel plek is voor goede fysica als voor gezelligheid. Dit lijkt me echter geen probleem: beide zijn op onze faculteit in overmaat aanwezig. Mochten jullie op het gebied van onderwijs nog vragen hebben of ergens mee zitten, schroom dan absoluut niet om een werknemer van STOOR aan te spreken. Ook kun je binnenlopen in de STOOR-kamer (Ng 0.04) tegenover de Van-der-Waalskamer. In de pauzes (12.30 uur - 13.30 uur) is er altijd iemand aanwezig. Als we gesloten zijn kun je ook een e-mailtje sturen naar stoor@tue.nl, of bezoek eens onze website: <http://www.phys.tue.nl/stoor>. Deze staat boordevol bruikbare informatie. Veel leesplezier en tot ziens!



Marije Haverhals

Tim Weekenstro

Marloes van der Heijden

Tom Elsten

Het studieadvies in de propedeuse

Door drs. Sonja Feiner-Valkier, studieadviseur

De propedeuse is het eerste jaar van het studieprogramma met een speciale functie: het programma biedt een eerste kennismaking met het vak op universitair niveau, het biedt ook een oriëntatie op het vervolg van de studie en het vormt een selectieproces. Ook al heb je je nog zo goed voorbereid op de keuze voor de studie Technische Natuurkunde, het studeren zelf blijkt toch de proef op de som. In de loop van het eerste jaar zal iedere student zich dan ook moeten afvragen:

- Is dit de geschikte studie voor mij? Vind ik het vak en het studeren echt leuk?
- Kan ik de studie aan? Hoe intensief moet ik studeren?
- Op welke manier studeer ik het beste?

Om antwoord te krijgen op deze vragen, zul je je moeten inspannen. Het beste gaat dat doordat je zelf zeer actief met de studie aan de slag gaat. De ondersteuning die je van de faculteit bij de studie krijgt is dan namelijk het meest zinvol.

Wat kun je van de faculteit verwachten?

De faculteit is wettelijk verplicht om aan het eind van het eerste jaar een studieadvies te geven. Dit advies wordt

verzorgd door de studieadviseur en het wordt schriftelijk gegeven in de maand juli of augustus. Voor alle duidelijkheid: dit advies is niet dwingend, wel dringend. In geval van een negatief advies wordt sterk aangeraden om goed na te denken over continuering van de studie. Als voorbereiding op dit advies verzorgt de faculteit in februari, na afloop van het eerste semester, een vooradvies.

Als belangrijkste gegevens voor de adviezen gelden natuurlijk de behaalde resultaten. Daarnaast zijn studiehouding, studiemethode en studieaanpak van belang. Om hierover inzicht te krijgen neemt de studieadviseur het initiatief voor een individueel gesprek met iedere student in de beginfase van de studie. Zo nodig wordt dit een aantal maal herhaald, vooral voor studenten met wisselende of onvoldoende resultaten. Ook is de studieadviseur betrokken bij de werkcolleges van de natuurkundevakken Mechanica en Elektromagnetisme, juist om een goed beeld te krijgen van je manier van studeren.

Als je zelf twijfels hebt over de studie of vragen van welke aard dan ook: Iedere student kan zelf ook altijd het initiatief nemen voor een gesprek met de studieadviseur! Dat kan per mail

of door even langslopen of aanspreken tijdens de werkcolleges.

Tijdens de loop van het eerste jaar zul je op de hoogte gehouden worden van de praktische zaken rondom studieadvisering.

Intro en P-mentoraat

Tijdens de intro ga je de faculteit en de universiteit verkennen. Je introbegeleiders zijn ouderejaars natuurkundestudenten. Zij kunnen je al tijdens de intro veel praktische informatie geven, maar ook daarna: tijdens het eerste semester worden zij ook je P-mentoren. Gedurende het eerste semester kom je dan nog regelmatig bij elkaar om je ervaringen uit te wisselen.

Problemen tijdens de propedeuse.

Voor onze faculteit geldt dat uiteindelijk circa 30% van de instroom van studie verandert. De meeste hiervan zwaaien om naar een andere studie van de TU/e of naar de HBO-studie Technische Natuurkunde. Het kan dus gebeuren dat je niet de juiste studie hebt gekozen. Of dat je niet meteen de juiste studieaanpak hebt. Of dat je problemen hebt met de hoeveelheid stof. Of misschien zijn er speciale omstandigheden. Ga in al die gevallen naar de studieadviseur. Je kunt ook terecht bij het STU (studentenservicecentrum) in het hoofdgebouw. Zij verzorgen cursussen

in studievaardigheden, tentamenvrees, studiekeuze, etc.

Adres studieadviseur: Nl a1.14

Tel: 040-2118879

Mail: s.feiner.valkier@tue.nl

Alvast een paar adviezen:

- Lees de elektronische onderwijsnieuwsbrief voor studenten goed: Stud-N-t info!
- Lees de informatiebrochure van de faculteit goed (deze wordt uitgereikt bij het boekenpakket aan het eind van de intro)!
- Vergeet je niet aan te melden voor tentamens!

Tot slot: veel plezier tijdens de intro en succes bij de start van de studie!

Intro 2007

Door de Introcommissie

Voor je ligt jouw eigen guide to the galaxy, de eerste aanwijzing die jou door je Intro moet helpen. Je bent namelijk, toen je met de grootste natuurkundigen allertijden op wetenschappelijke ruimteverkenningstocht was, gecrasht op een onbekende planeet. De enigen die deze crash overleefd hebben schijnen jij en je toekomstige studiegenoten te zijn, tot jullie een noodoproep krijgen van de grote Johannes Diderik Van Der Waals. Onze studievereniging draagt natuurlijk niet voor niets zijn naam! Hij heeft ontdekt dat de planeet op het punt staat om in een enorm zwart gat gezogen te worden, en jullie hebben nog precies 5 dagen voor het "point of no return" wordt bereikt... Om te ontsnappen aan deze duistere kant van de zwaartekracht zullen jullie in groepen verdeeld worden en een Intro papa en mama toegewezen krijgen, die jullie zullen begeleiden door deze week vol gevaarlijke en onbekende

avonturen. Echter, het ruimteschip is door de crash dusdanig toegetakeld dat er naast Johannes Diderik van der Waals maar één groep mee terug kan! Jullie avontuur is dus niet alleen een race tegen de klok, maar ook een race tegen elkaar!

Tijdens 'Op slag van maandag' zul je op ludieke wijze de mensen ontmoeten waar je tijdens je studie nog veel aan zult hebben, namelijk de studievereniging SVTN "J.D. Van Der Waals" en haar disputeren. 's Avonds zullen een aantal belangrijke personen van de faculteit zich voorstellen waarna de verkenningstocht zich uitbreidt naar het feest op Stratumseind, de uitgaansstraat van Eindhoven. Hier zal waarschijnlijk een aanzienlijke hoeveelheid bier in een aantal zwarte keelgaten verdwijnen...

Dinsdags zal onze natuurkundige thuisbasis 'N-laag' aan een inspectie onderworpen worden, in de hoop dat jullie er een beetje wegwijs worden en om op zoek te gaan naar onderdelen om het ruimteschip te repareren. Dit alles zal gebeuren tijdens 'Ren-je-rot-door-N-laag'

Op woensdag en donderdag zullen jullie verder zoeken naar buitenaards leven in het hartje van de extraterrestriale stad Eindhoven, waar je de cultuur van deze stad leert kennen.

Donderdagavond zal het doorgaan tot in de late uurtjes op het Bunkerfestival.

Tegen vrijdagochtend zal het einde van een mooie week in zicht komen, deze dag beginnen we dan ook niet voor niets met een katerbrunch. Daarna zullen we die middag ons lot bezingen op de legendarische Introcantus, waar het bier met bakken uit de hemel moge

vallen. Dit is nog steeds voor velen het hoogtepunt van de Intro.

De Introcommissie 2008 wenst je een succesvolle zoektocht en een geweldige introductieweek toe. Mochten er nog vragen zijn, dan kun je altijd even bellen of mailen naar Van der Waals (040-2472379 of mail@vdwaals.nl). Natuurlijk kun je ook altijd even kijken op www.vdwaals.nl, Succes!

Programma Intro 2008

Maandag 11 augustus

- 10.30 Na-inschrijvingen
- 12.00 Lunch
- 12.30 Opening
- 13.00 Kennismaking en Groepsindeling
- 14.00 Op Slag van Maandag
- 17.00 Avondmaaltijd op N-laag
- 19.30 Faculteitsprogramma in Auditorium
- 21.00 Feest in Bar2Alex

Dinsdag 12 augustus

- 08.30 Ontbijt
- 09.00 Ren-je-rot-door-N-laag
- 12.00 Lunch op de sportmarkt
- 14.00 Instantietocht
- 17.00 Avondmaaltijd in de Bunker
- 18.30 Sporttrainingen
- 22.00 Presentatie studentenverenigingen Auditorium

Woensdag 13 augustus

- 08.30 Ontbijt
- 09.00 Sporttoernooi
- 12.30 Lunch
- 13.30 Bunkertocht
- 17.30 Avondmaaltijd bij papa en mama
- 20.30 Kroegentocht

Donderdag 14 augustus

- 09.30 Ontbijt
- 10.00 Cultuurtocht en scalaworkshops
- 13.00 Lunch
- 14.00 Vervolg cultuurtocht
- 17.00 Eten in eetcafés in de stad
- 20.00 Bunkerfestival

Vrijdag 15 augustus

- 10.00 Katerbrunch
- 14.00 Cantus
- 15.30 Einde Cantus



Intro 2007

Door Remy Kusters, eerstejaars

28 Juli 2008, nog 2 weken en dan is het zover, Intro 2008. Nu is het aan mij om mee te helpen de Intro te organiseren.

Ik herinner me mijn eigen Intro nog alsof het gisteren was. Als enige belg stond ik daar dan voor n-laag, te wachten op de groepsindeling. Nadat mijn intro-ouders en mijn intro-broertjes zich hadden voorgesteld wist ik het al wel, dit zou een onvergetelijke week worden. Hierna gingen we van der Waals wat beter leren kennen, de

disputen zouden zich gaan voorstellen. Spellen waarbij je je groepsgenoten beter leerde kennen.

S'avonds begon het echte introleven, met z'n allen naar stratum voor het enige echte intro n-feest, super vet!. De rest van de week vloog voorbij, iedere dag waren er wel enkele leuke activiteiten, maar belangrijker nog, iedere avond stond er wel een gaaf feest op het programma.



Een van de eerste spelletjes, maak je intro-begeleiders vies.



Zoals je ziet is de intro vrij vermoeiend.

Vrijdag werd er afgesloten met een "cantus". Nu ja, een "Nederlandse cantus" dan toch (het is geen echte cantus). Ondanks mijn Vlaamse hart was deze "cantus" met vooral bier gooien en te weinig bier drinken toch een meer dan waardige afsluiter van een fantastische introweek. Vrijdagmiddag was het dan ook tijd om een boel slaap in te halen. Intro 2007 was een week om nooit meer te vergeten.

Tijdens de Intro leg je de sociale basis voor het verder verloop van je studie, ik heb nog steeds dagelijks contact met al mijn introbroertjes en het zijn goede vrienden geworden. Ik hoop dat jullie binnen een jaar hetzelfde mogen zeggen. En wie weet, misschien wordt jij volgend jaar ook geschopt om een stukje te schrijven over jullie intro.

SVTN “J.D. van der Waals”

Door Roel Heijnen, bestuurslid

Eindelijk is het zover, je wordt student! Maar wat houdt het zijn van een student nu eigenlijk in. Studeren natuurlijk, maar er is veel meer te doen op de TU/e. Er zijn in Eindhoven namelijk maar weinig studenten die niet lid zijn van een vereniging.

Eindhoven is ten opzichte van andere steden een stad met een vreemd verenigingsleven. In de meeste studentensteden is het zo dat er studieverenigingen zijn voor de studiegerelateerde zaken en studentenverenigingen voor de gezelligheid. Je ziet dat ik duidelijk onderscheid maak tussen het woord studieverenigingenstudentenvereniging; een studievereniging is namelijk een



Sinterwaals bezoekt ons ieder jaar.

vereniging gekoppeld die gekoppeld is aan een bepaalde studie. Voor de studie Technische Natuurkunde is dit SVTN “J.D. van der Waals”, of Van der Waals in de volksmond. Het verschil met de andere steden is dat in Eindhoven voornamelijk de studieverenigingen de gezelligheid verzorgen en daarbij ook nog eens een hele hoop studiegerelateerde zaken verzorgen zoals boekenverkoop en excursies naar bedrijven.

De naam ‘Van der Waals’ komt je waarschijnlijk bekend voor; Johannes Diderik Van der Waals is namelijk een natuurkundige Nobelprijswinnaar die leefde tussen 1837 en 1923. Hij is de persoon heeft ontdekt



Het bestuur op het jaarlijkse bowlingtoernooi.



De door het bestuur georganiseerde kanotocht.

dat de ideale gaswet niet altijd geldt en kwam toen op de proppen met de Van-der-Waalsvergelijking. Het is daarom ook geen rare keuze om onze vereniging naar deze grootheid te vernoemen. Het woord Van-der-Waalskrachten zal jullie ook niet geheel onbekend voorkomen, deze heeft Van der Waals namelijk ook ontdekt. Het is ook de binding tussen onze leden waarvoor wij bekend staan in Eindhoven.

Maar waar bestaat deze vereniging dan uit. Van der Waals bestaat uit ongeveer 400 leden, dit zijn grotendeels natuurkundestudenten aan onze faculteit. 150 van deze studenten zijn actief binnen de vereniging en doen geregeld mee aan activiteiten die worden georganiseerd. Van Van der Waals wordt geleid door een jaarlijks wisselend bestuur van studenten. Omdat er jaarlijks erg veel activiteiten worden georganiseerd, krijgt het bestuur

hulp van commissies. In deze commissie zitten leden van Van der Waals die helpen met het organiseren van activiteiten. Iedereen kan deelnemen aan deze commissies, dus jij ook als je dat leuk lijkt!

Van der Waals staat binnen Eindhoven bekend als een gezellige en actieve vereniging en dit is niet voor niets. Er worden namelijk veel

activiteiten georganiseerd, variërend van Paitballen tot een knotsbal- of bowlingtoernooi (ondergetekende is onderaan op de foto te vinden). Van der Waals bezoekt jaarlijks een groot aantal bedrijven en geeft jaarlijks een aantal feesten. Ieder jaar wordt er een grote Buitenlandse excursie, afgelopen jaar naar Zuid-Korea, en een kleine Buitenlandse excursie georganiseerd. Verder hebben we iedere donderdagmiddag een Borrel met meer dan 100 soorten bier waar veel studenten en medewerkers van de faculteit te vinden zijn.

Zoals je in het voorgaande kunt lezen is vrijwel alles mogelijk bij Van der Waals. Kom langs in onze verenigingskamer, op onze gezellige Borrel of ontplooi jezelf door middel van het doen van commissiewerk of zelfs misschien een bestuursjaar. Kijk ook eens op onze website: www.vdwaals.nl.

EDDY

Door EDDY

Alweer drie jaar geleden is het dispuutenleven binnen studievereniging Van der Waals ontdaan van haar stoffige en wat tamme karakter. Eind 2005 is namelijk dispuut EDDY opgericht. EDDY bestaat momenteel uit zes man en één vrouw. Met behulp van dit artikel proberen we jullie, geliefde aanstaande natuurkundestudenten, wegwijs te maken in het dispuutenleven binnen Van der Waals en de rol die EDDY hierin speelt!

Van der Waals kent eigenlijk vijftieneenhalf dispuuten. Ten eerste was daar Chaos (Ze zijn zich al een jaar aan het opheffen). In de tijd dat EDDY nog niet bestond was Chaos het stoere en ondeugende jongetje uit de klas. Effect op de attractiviteit heeft dit echter nooit gehad. Chaos had namelijk naast zijn stoere en ondeugende karakter een aantal weinig hoopvolle eigenschappen. Om te beginnen was het zo dat op het moment dat Chaos op iets stouts betrapt wordt, dit altijd resulteerde in een brief vol eindeloze zinnen met woorden die je in het normale leven toch nooit gebruikt. Chaos probeerde zodoende zijn onschuld met mooie woordjes te bewijzen. Trap hier zeker niet in! EDDY daarentegen zegt altijd gewoon waar het op staat, en wat ons betreft heeft dit vele voordelen.

Wij stellen het namelijk zeer op prijs wanneer een ontvangen brief maar eenmaal gelezen hoeft te worden. Dit maakt de tijd vrij voor andere leuke activiteiten!

Naast dit elitair onschuldig gedrag bezat Chaos een tweede weinig hoopvolle eigenschap. Ondanks dat Chaos zichzelf een Bourgondisch dispuut noemde, heeft het toch echter al tweemaal lichtelijk gefaald bij de jaarlijks terugkerende georganiseerde picknick. In 2005 was daar eerst het Afrikaans picknickfeest waar tientallen



De EDDY-beer met de door EDDY zo geliefde Palm

deelnemers verschrikkelijk (en dan overdrijf ik niet) ziek van zijn geworden. Er zijn zelfs artsen aan te pas gekomen. In 2006 probeerde Chaos het opnieuw met een Pannenkoekpicknick. Helaas lukte het Chaos niet om genoeg mensen te motiveren binnen haar eigen clubje en heeft ze haar toevlucht gezocht tot EDDY. Met een pruillip en een krat bier heeft EDDY uiteindelijk de picknick gered door tig pannenkoeken te bakken. Om nog een catastrofe te voorkomen heeft EDDY afgelopen jaren de handjes van Chaos en - de dadelijke voor te stellen dispuuten - DVD, Curieus en Superstring vastgehouden bij het organiseren van de MDE (MultiDisputaire Etentje), een gezellig etentje voor alle leden van de vereniging. Uiteraard was dit een verbluffend succes en zal deze het aankomende collegejaar navolging krijgen en ben jij daarbij van harte uitgenodigd.

Zo komen we aan bij De Vijfde Dimensie beter bekend als 'DVD'. Je kunt deze groep personen het beste vergelijken met het 'ik-doe-juist-alles-wat-de-juffrouw-niet-wil'-jongetje uit de klas. EDDY is jonger en wijzer, dingen die gedaan moeten worden die worden gedaan, iets waar DVD volledig lak aan heeft. Het zal ons ook niet verbazen als DVD geen stukje heeft ingestuurd voor deze Introkoerier en waar je regelmatig iemand van EDDY in de feloranje dispuutkleuren tegenkomt, hebben wij nog nooit iemand in een DVD shirt mogen signaleren. Je zou DVD

kunnen zien als de kleurloze nageboorte van EDDY: we stammen beide uit hetzelfde jaar, maar slechts één van ons is gewild en levensvatbaar. (DVD heeft inderdaad niets ingeleverd, zij zullen dit jaar stoppen als dispuut, red.)

Toch was ook het afgelopen jaar een vruchtbaar jaar voor dispuuten met maar liefst twee nieuwe dispuuten: Superstring en Curieus. Superstring is opgericht door toenmalige eerstejaars en is dan ook de jonge hond in de klas. Waar EDDY beschikt over een brok aan ervaring, bestaande uit vier oud-bestuursleden, de twee actiefste leden van de vereniging – die mochten jullie geluk hebben, misschien zelfs jullie intro-ouders zijn – en ons genie, moet Superstring het met kandi's doen. We zullen onze functie als rolmodel echter vervullen en hen wegwijs proberen te maken in de dispuutsleven binnen Van der Waals.

Dan is er nog het vrouwendispuut Curieus, een nogal vreemde eend in de bijt. Deze zelf verklaarde dolle Mina's lijken er op uit de mannen binnen N-laag wegwijs te maken in het versieren van vrouwen, dit gezien hun eerste activiteit; een flirtcursus. De ogenschijnlijke liefde voor de mannen binnen onze vereniging is echter niets dan een grote farce, gezien het vernietigende stuk tekst dat in de Cursor, de universiteitskrant werd geplaatst naar aanleiding van de flirtcursus. Bij EDDY zul je nooit last hebben van dit soort



Karaoke met EDDY.

achterbakse streken aangezien wij altijd zeggen waar het op staat.

Waar voor sommige de tijd nog moet komen is die tijd voor Barabas allang geweest. Barabas wordt zodoende ook maar als een half dispuut geteld. Barabas bestaat in principe uit een clubje Belgen en zij leven eens in het jaar op tijdens de Barabascantus. Echter, dit jaar ontbrak ook deze laatste activiteit van Barabas. EDDY, groot fan van de cantus, betreurt het zodoende ook dat de levenszin binnen Barabas op lijkt te zijn.

Tenslotte over EDDY zelf. Dit jaar hebben wij het jaarlijks terugkerende karaokefeest en een spetterend knotsbaltoernooi georganiseerd. De EDDY-karaoke is uiteraard een groot feest: extreem veel en hard zingen gecombineerd met zeer veel bier! Welke

dingen in het leven zijn er nou mooier dan dat? In de tweede activiteit van EDDY, komt onze identiteit prachtig naar voren: geen geouwehoer, gewoon doen en keihard verliezen! Volgend jaar zullen we weer iets spectaculairs op poten zetten voor jullie en mocht Barabas komen te overlijden, dan ben je welkom bij de

EDDY-cantus!

We hopen dat we je na het lezen van dit artikel enig inzicht binnen het dispuutenleven van Van der Waals hebben verschaft. Mocht er toch nog iets niet helemaal duidelijk zijn ten aanzien van ons of een ander dispuut kun je altijd terecht bij een van de EDDY-leden. Deze EDDY-leden zijn te herkennen aan hun oranje EDDY-polo's. Jullie zullen ons echter snel tegenkomen, aangezien EDDY hofleverancier is van het huidige bestuur.

Groetjes en tot de intro!

Superstring

Door Jeroen Geerts, penningmeester Superstring

Om je studententijd als technisch natuurkundige in wording wat te veraangenamen, is de studievereniging Johannes Diderik van der Waals in 1960 in het leven geroepen. Naast studiegerelateerde zaken (goedkope studieboeken, studiereizen, excursies en dergelijke) is deze er uiteraard ook voor de gezelligheid. Binnen de vereniging zijn zes verschillende disputen actief, die elk bestaan uit een hechte groep vrienden die veel samen optrekken, maar ook zo nu en dan activiteiten organiseren voor alle leden van de vereniging.

Twee jaar geleden was er een groepje eerstejaarsstudenten dat zich vaak liet zien op de Borrels die Van der Waals elke donderdag organiseert. Deze groep heeft in oktober 2006 besloten een nieuw dispuut, Superstring, op te richten.

De naam van het dispuut volgt uit de Superstringtheorie (ook wel snaartheorie genoemd), waar je misschien al wel ooit iets over gehoord of gelezen hebt. Deze theorie suggereert dat het allerkleinste deeltje, waar alles uit is opgebouwd, een zeer hevige trilling is. Daarnaast bezit het dispuut een rode string (de super-string), die van pas kan komen

bij de activiteiten waaraan de leden van Superstring deelnemen.

De eerste activiteit die Superstring organiseerde was Tug of War (in de volksmond ook wel touwtrekken genoemd). Waar het op neerkwam was dat vier teams met Van der Waalsleden tegen elkaar streden door aan een touw te trekken waar in het midden een string om was geknoopt. De winnaar ging er vandoor met de eer en een prachtige prijs. Helaas eindigde het eigen team van Superstring als laatste. Volgende keer beter!

Dit jaar heeft Superstring een rugby-clinic georganiseerd. Ondanks het vele ijs was deze sportieve activiteit een groot succes.

De moraal van het verhaal: studeren aan de TU/e is leuk en uitdagend, maar niet vol te houden zonder wat ontspanning en gezelligheid op zijn tijd. Kom daarom vooral eens kijken bij de studievereniging Van der Waals. In de Van-der-Waalskamer zijn altijd wel wat leden te vinden, evenals tosti's en cola. Daarnaast is er elke donderdag een Borrel in de 'Salon' waar iedereen welkom is om wat bij te kletsen onder het genot van één (of meer) van de honderd soorten biertjes die er geschonken worden.

Curieus

Door Curieus

Curieus is een damesdispuut bij Van der Waals. Onze naam heeft eigenlijk twee betekenissen. Ten eerste natuurlijk de letterlijke betekenis van het woord. Het is hoe dan ook vreemd om een damesdispuut te hebben bij een vereniging met zo weinig vrouwelijk leden, in dat op zicht zijn we dus aardig curieus. De meeste mensen zijn dan ook verbaasd dat wij genoeg meiden hebben gevonden. We zijn op dit moment zelfs een van de grotere disputen bij Van der Waals. De tweede reden is iets minder duidelijk, maar ieder van jullie kent vast Marie Curie. Zij was de eerste vrouw die de Nobelprijs van de Natuurkunde won. Naar deze inspirerende vrouw, die als eerste ooit ook nog een tweede Nobelprijs, voor Scheikunde, won, hebben wij onszelf vernoemd.

Curieus heeft nu vijftien leden. We zijn ooit begonnen met tien enthousiaste meiden, maar het worden er steeds meer. En ook onze succesvolle activiteiten hebben een plaatsje in de Van-der-Waalsgeschiedenis veroverd, van Flirtcursus tot Snoepspellen. En ook dit jaar willen we weer iets spectaculairs neerzetten.

Maar waarom zouden wij een damesdispuut oprichten bij een studie als Natuurkunde, waar maar zo weinig

meiden zijn. Het punt is dat juist het kleine aantal meiden de reden was. We hebben natuurlijk ontzettend veel plezier bij Van der Waals, maar soms willen meiden gewoon meidendingen doen. Persoonlijk was ik op de middelbare school helemaal geen type voor meidendingen, maar zonder dat



je het merkt zijn er daar toch een stuk meer meiden dan hier. En dan is het misschien toch leuk om een keer iets te doen zonder jongens.

Een keer in de maand hebben we daarom een dispuutavond. Een dispuutavond is in ons geval gewoon een donderdagavond waarop we naar iemand van het dispuut gaan. Daar koken en eten we gezellig samen en als toetje eten we meestal ijs, liefst met slagroom en chocoladesaus. Ook bedenken we dan onze activiteiten, misschien niet de meest efficiënte

manier, maar wel een hele leuke. En natuurlijk kletsten we de avond gemakkelijk vol. Meestal gaan we daarna met de mensen die daar zin in hebben naar Stratumseind. Daarnaast gaan we bijvoorbeeld ook met zijn allen naar de film.



De tien eerste leden van ons dispuut.

Behalve dat we dit soort dingen voor onszelf regelen, organiseren we ook activiteiten voor de rest van de vereniging. Het organiseren van zulke open activiteiten is niet het hoofddoel van een dispuut, maar het is wel heel leuk om te doen. Vorig jaar hebben we een flirtcursus met een professionele flirtcoach georganiseerd. De enthousiaste reacties maakten alles de moeite waard. En dit jaar willen we natuurlijk nog meer dingen gaan organiseren.

Toch zijn we er in de eerste plaats voor onszelf. Soms is het gewoon makkelijker om dingen aan een andere vrouw te vragen, soms is het gewoon leuk om met zijn allen te gaan zitten roddelen over mensen en soms willen we gewoon ongestoord ijs eten. Al deze dingen, en nog veel meer, doen we met onze gezellige groep. En misschien klinkt het vrij overbodig, want wat zijn we anders dan een vriendengroep. Maar het feit dat dit stukje in jullie Koerier

staat, zegt het eigenlijk al. Want niet alle jaren hebben evenveel meiden en niet iedereen stapt gemakkelijk op een ander af met vragen. Door een dispuut te zijn, zijn we herkenbaar en bereikbaar maar hopelijk vooral aanspreekbaar. Als iemand een keer zin heeft om mee te doen, dan is zij van harte welkom. En natuurlijk is iedereen welkom op onze open activiteiten.

We hopen dat jullie allemaal met veel plezier deze studie gaan volgen en dat jullie met evenveel plezier mee zullen doen aan de activiteiten van onze studievereniging. Jullie zullen ons vast wel zien tijdens de intro, onder andere als begeleiders.

Tot ziens bij Van der Waals!

Eerstejaarskamp 2008

Door de Eerstejaarskampcommissie

Nog even en dan begint het echt, een nieuw avontuur, een nieuwe opleiding en misschien wel nieuwe vrienden. Om dit allemaal een beetje aangenaam te maken is er de intro, een week waarin je kennismakt met je nieuwe opleiding, de nieuwe stad en uiteraard de studievereniging. Deze week breng je geheel door samen met een groepje andere eerstejaars.

Na de intro begin je aan je studie en dan, na drie weken hard studeren is het zover... het eerstejaarskamp. Dit kamp is er speciaal voor jullie. Je zult in een weekend de vereniging en de rest van de eerstejaars een stuk beter leren kennen. In tegenstelling tot de intro zal je het weekend niet doorbrengen met één groepje, maar met z'n allen of in wisselende groepjes, zodat je de kans krijgt om echt alle eerstejaars te leren kennen. Naast jullie als eerstejaars zullen ook het huidige en komende bestuur van de vereniging meegaan zodat jullie deze ook leren kennen. En om het feest compleet te maken zullen ook de dispuuten een dag op bezoek komen.

Een kamp zonder thema is geen kamp, dus

presenteren wij: "The Good, the Bad and the Physicist". Tijdens het kamp zullen spellen georganiseerd worden die geheel binnen het westernthema passen. Verder staan uiteraard op het programma: een barbecue, een dropping en een kampvuur.

Kortom, het is een kamp om niet te missen. Hier zal ongetwijfeld de basis worden gelegd van de rest van je studententijd!

Voor meer informatie is er in de envelop, waar ook deze koerier in zat, een folder toegevoegd waarin meer informatie is te vinden. Heb je verder nog vragen dan kan je altijd één van de eerstejaarskampcommissieleden aanspreken. Je herkent ons aan onze khaki polo's met donkerbruine opdruk!

Hopelijk zien we je terug op 5, 6 en 7 september!



Introkoerier, jaargang 49

P-kamp 2007

Door Veerle Crijns en Li'ao Wang

Er was eens heel lang geleden, in een dorpje hier ver vandaan, een boerderij, goed verborgen in het bos (voor de één wat beter verborgen dan voor de ander). Hier zou een groep jonge studenten een lang weekend doorbrengen. Op een grauwe vrijdagmiddag verlieten zij met slechts enkele twijfelachtige aanwijzingen de veilige burcht N-laag. Dapper en vol goede moed vertrokken ze op hun stalen rossen naar de boerderij, waar het beruchte P-kamp zou plaatsvinden. Velen van hen zouden nooit meer hetzelfde zijn.

Na een lange (of nog langere) tocht door de donkere bossen van het Brabantse land druppelden groepjes studenten één voor één binnen. Na nauwelijks bekomen te zijn van deze ontberingen, werden zij genadeloos gedropt en overgeleverd aan de gevaren van de nacht. Slechts enkelen waren zo geniaal om wat proviand in de vorm van een goudkleurige gerstedrank mee te nemen. Aangezien hun voorraad natuurlijk erg snel slonk, zochten zij hun heil bij een schuurfeest, waar hen een warm onthaal te wachten stond. Nadat ze daar weer op krachten

waren gekomen, vervolgden zij hun weg door de velden. Vanaf deze schuur was het gelukkig niet ver meer naar het eindpunt. Om van dit avontuur te bekomen, werd er tot diep in de nacht doorgefeest op de boerderij (vrijwel geheel zonder overlast te veroorzaken).

Bij de eerste zonnestrallen (voor sommigen al na twee uur slaap) werden de studenten ruw gewekt. Na een goed ontbijt werden ze aan hun lot overgelaten met de opdracht een ruilhandel op te zetten met de plaatselijke bevolking. Hoewel iedereen met slechts een prachtige oranje ballon op pad was gestuurd, wisten de slimmeriken op slinkse wijze bruikbare voorwerpen af te troggelen. De ruilhandel verliep dus erg voorspoedig en de meest uiteenlopende dingen werden als buit mee teruggevoerd naar de veilige nederzetting.



's Middags werden de studenten in groepen op de proef gesteld door bestuur, oud bestuur, commissies en disputen. Bierflesjes moesten in hoog tempo over een grasveld vervoerd worden en men kon sjoelen met levende doelen. Er werd een heuse middeleeuwse strijd geleverd waarbij de ridders op hun sterke paarden een parcours aflegden en onderweg met hun lans (of paraplu) een ring moesten meenemen. Dit laatste bleek niet zo gemakkelijk als het in eerste instantie leek en leverde mooie taferelen op. De middag eindigde in een groot watergevecht waarin vooral de edele jonkvrouwen het moesten ontgelden. De dag ging op die manier snel voorbij en het was alweer etenstijd. Vermoeid van dit alles rustten de studenten uit in het gras, terwijl de P-kampcommissie de barbecue gereed maakte. Ondertussen werd een enkeling nog slachtoffer van rondvliegende waterballonnen, maar toen het eten klaar was, keerde de rust terug in het kamp.

Als snel werd het donker en dat betekende dat het tijd was voor het bosspel. Dapper besteed iedereen wederom zijn stalen ros en zetten ze koers naar het binnenste van de donkere wouden. Met de sterren als enige richtpunt moesten van het ene kamp hun weg zien te vinden naar het andere kamp, dat op nog onbekende locatie ergens in het bos verborgen zat. Deze tocht was niet zonder gevaren, want het bos werd goed bewaakt en

de dood lag op de loer. Gelukkig wist het duister slechts weinig slachtoffers te maken en konden velen levend het kamp bereiken. Dit werd gevierd met een groot kampvuur.

Het opstaan werd er niet makkelijker op, maar vandaag was er niet zo'n haast geboden. Rustig kon iedereen wakker worden en werd er ontbeten. Langzaam werd het kamp opgebroken en alles opgeruimd. De terugtocht leidde de vermoeide reizigers langs het zwembad De Tongelreep, waar men genoot van een verfrissende duik. Hier knapten de meesten wel van op en werden zelfs vrij actief. De recordpoging 'met zo veel mogelijk mensen in het bubbelbad' werd helaas net niet verbroken, maar dat kon de pret niet drukken. De badmeester waren echter iets minder enthousiast, toen ruim 20 mensen in één keer van de familie-glijbaan gingen. Al gauw kwamen deze heren jammerlijk tot de conclusie dat streng zijn toch niet echt veel effect had. Wij waren dan ook ruim in de meerderheid.

De dag, en daarmee ook dit P-kamp, werd afgesloten in een mooi restaurant in Eindhoven. Iedereen liet het zich goed smaken; er was eten en drinken in overvloed. Een goede afsluiting van een gezellig weekend. P-kampcommissie, bedankt!

Puzzel

Door Thomas Lemmens

Zoals in iedere Koerier, staat ook in deze Koerier een puzzel. Met de puzzels in de Koerier zijn Borrelbonnen te verdienen, die je op donderdagmiddag kunt uitgeven in de roemruchte 'Salon'. Met deze puzzel zijn vijf Borrelbonnen te verdienen. Deze puzzel kun je tot 27 augustus inleveren bij een willekeurig bestuurslid. De dag daarna zal de uitslag op de deur van de Van-der-Waalskamer hangen.

Het zijn de volgende vragen:

1. Wat is er te snacken in de Van-der-Waalskamer?
2. Wat zijn de voor- en achternamen van het huidige bestuur?
3. Welk woord staat meestal voor -kandi?
4. Welke consoles staan er in de Van-der-Waalskamer?
5. Hoeveel biertjes zitten in het assortiment van de 'Salon'?
6. Waar staat de afkorting STOOOR voor?
7. Wanneer is het P-kamp en wat is het thema?
8. Wat zijn voor- en doopnamen van de kandi's?

Succes met het oplossen van de vragen! Diegene die de meeste vragen goed heeft, wint 5 Borrelbonnen!

Activiteitenagenda

- 11- 15 augustus Intro
Jullie worden in deze week bekend gemaakt met het leven op de TU/e en met Eindhoven.
- 2 september Paintballen
Om het jaar goed te beginnen, gaan we van start met een sportieve activiteit. We gaan met z'n allen paintballen.
- 3 september N-Feest
Het begin van het jaar wordt ingeluid met mer dan alleen sport. Een spetterend N-feest zal de sfeer zetten voor komend jaar. N-feest is de naam van een feest dat door de activiteitencommissie (afgelopen jaar Watt?!) wordt georganiseerd.
- 5-7 september Eerstejaarskamp
Ga op stap met je medestudenten en het bestuur. Tijdens een geheel verzorgd weekend zal je verder kennis maken met de vereniging en met elkaar.
- 16 september WisselingsALV
Het huidige bestuur zal na een jaar de vereniging draaiende te hebben gehouden, plaats maken voor haar opvolgers. Dit gebeurt tijdens de Algemene Ledenvergadering.